

Satsningen för tillit och demokrati:

- **Frågan är komplex och mycket svårhanterad –för kyrkan och för andra.**
- *Satsningen Tillit och Demokrati vill därför:*
 - Påbörja och stärka ett samtal kring proaktiva strategier för ökad tillit och demokrati.
 - Motverka en tystnadens kultur kring antidemokratiska och våldsbejakande tendenser i vårt samhälle.
- **I strävandet efter ett demokratiskt samhälle där vi kan leva tillsammans, kan ingen organisation eller människa stå ensam.**
- *Satsningen Tillit och Demokrati vill därför:*
 - Öka vår kunskap kring fenomen som hotar demokrati och medmännisklighet.
 - Visa på att när majoritetssamhället samverkar ökar motståndskraften och handlingsviljan kring tillit och demokrati.

Programmets mål är att:

- Svenska kyrkan är en tydlig röstbärare i samhällsdebatten för att upprätthålla och värna Människovärdet utifrån konventioner om mänskliga rättigheter.
- Alla nivåer i Svenska kyrkan har en ökad förståelse kring strukturell rasism och extrema, anti-demokratiska grupperns påverkan på människans värde och värdighet.
- Motverka trivialisering och negligering kring komplexa frågor som: främlingsfientlighet, rasism, antisemitism, anti-zigansim och islamofobi.
- Svenska kyrkan förebygger samt hindrar att ovanstående attityder sprids inom och genom organisationen.
- Svenska kyrkans olika enheter har en ökad kunskap om hur strukturella verktyg och riktlinjer kan användas för att stärka social hållbarhet. Ex: Församlingsinstruktion, lönekartläggning, mångfaldsplaner, barnkonsekvensanalyser och diakonipastorater.
- Stift och nationell nivå har utvecklat en strategisk och långsiktig plan för att stödja församlingarnas arbete med frågorna.
- Interna nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring har formats lokalt, regionalt och nationellt.
- Svenska kyrkan medverkar till breda och sektorövergripande allianser på olika nivåer.
- Svenska kyrkan initierar och utvecklar demokratisstärkande satsningar tillsammans med andra aktörer, nationellt, regionalt och lokalt samt internt inom Svenska kyrkans stift och församlingar.

Hotade självklarheter? – Biskopsbrevet om diakoni

”Demokrati står för mer än ett formellt styresskick. Om vår demokrati reduceras till enbart ett tekniskt system lever vi farligt.

Ett sammanhållande kitt i ett demokratiskt samhälle är övertygelsen att vi människor behöver varandra.

Medmänsklighet är ingen självklarhet i samhället utan en värdering som behöver erövrats och tillämpas på nytt av varje generation.


Med detta uttrycker vi också insikten om att vad som varit en självklar förutsättning för ett demokratiskt samhälle inte självklart förblir så. Levande och tillämpade grundvärderingar som medmänsklighet, solidaritet, personlig autonomi och integritet utgör förutsättningen för en fungerande demokrati och inte tvärtom.

Varför behöver vi lägga tid på det här?

För att det inte finns någon "annan" som värnar demokratin och kämpar för social hållbarhet, rättvisa och försoning.

- Kyrkan som en del av samhället, av skapelsen
- Myndiga civilsamhällsaktörer tar ansvar och försöker svara när verkligheten ropar.
- Där människor och grupper känner oro behövs stöd, hopp och skydd.
- Verksamhet/personal som riktar sig gentemot utsatta människor och grupper riskerar själva att utsättas för hot och våld.

Varför behöver vi lägga tid på det här?



För att ett kristet
perspektiv ger riktning
och vision för vägarna
framåt.

”När församlingar aktivt deltar i det offentliga rummet möter de människor och grupper med andra trosuppfattningar och världsåskådningar. Med sikte på att bidra till allmänhetens bästa strävar de efter att arbeta med frågor som är angelägna för alla.

Rättvisa och fred är gåvor från Gud, inte bara till dem som samlas i samma kyrka utan till hela skapelsen.”



Vad är våldsbejakande extremism?

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål



Vägar framåt...

- ”Stärka internt för att orka externt” (resiliens)
- Öka samverkan för social hållbarhet på alla nivåer.
- Stärka befintliga strukturer med nya lager av kunskap
- Uppdatera organisationen kring social oro/sociala risker
- Främja demokratistärkande aktiviteter lokalt: Ex: Interreligiösa råd, Rötter & Fötter, Kyrka/skola, Toleransprojektet.
- Stödja röstbärrarperspektivet för tillit och social hållbarhet.